

GROEPSREIZEN OP MAAT

Fox gaat verder

Reisprogramma 

FOX Expert in rondreizen.

Reisprogramma

Vertrek: 30 april 2025

Route

- Dag 1:** Amsterdam – Thessaloniki- Kavala
- Dag 2:** Kavala - Toxotes - Kavala
- Dag 3:** Kavala – Philippi - Stavros
- Dag 4:** Stavros- Amphipolis – Ouranoupolis - Athos Cruise
- Dag 5:** Rustdag in het hotel
- Dag 6:** Stavros - Thessaloniki
- Dag 7:** Thessaloniki - Veroia- Thessaloniki
- Dag 8:** Thessaloniki - Amsterdam

De zendingsreis van Paulus



Van dag tot dag

Dag 1 Amsterdam – Thessaloniki – Kavala

We vliegen van Amsterdam naar Thessaloniki . Na aankomst worden we welkom geheten en is de transfer naar Kavala.

Kavala is de plek waar de apostel aankwam op zijn reis van Jeruzalem naar Europa samen met Sila. Hij reist via Troje en Samothraki (eiland) naar Neapoli. Neapolis is het huidige Kavala. Het oude Neapolis was de belangrijke haven van Filippi. Paulus kwam hier aan rond 50 AD. In de haven is nog een mozaïek te vinden waarop te zien is hoe Paulus van boord gaat van een schip, terwijl op een ander paneel Paulus' visioen te zien is van de man uit Macedonië die hem naar Europa roept.

Diner & overnachting in hotel.

Dag 2 Kavala – Toxotes – Kavala

Vandaag maken we een stadswandeling door Kavala.

Hierna kunnen we met de touringcar naar Toxotes kunnen rijden om daar bij Galani een stukje langs de rivier de Nestos te lopen. Dit is een prachtig gebied! Voor de wandelliefhebbers; zij kunnen op de terugweg uitstappen bij Stavros en het laatste gedeelte naar Kavala lopen over het oude wegdek van de Via Egnatia, letterlijk in de voetstappen van de apostel Paulus.

Dag 3 Kavala- Filippi- Kavala

We rijden met de touringcar naar Filippi. Hier gaan we naar binnen vanaf de oostzijde. We zien onder andere de gevangenis waar Paulus en Silas in werden gezet door de Romeinse heersers. We lopen over de site naar de westzijde, waar de kerk zich bevindt waar de eerste doop heeft plaatsgevonden: de vrouw Lydia.

De bus haalt ons op aan deze westzijde.

Tijd voor lunch in Lydia in de lokale taverna.

Het was zaterdag toen hij de plek voor het eerst bereikte en er waren veel vrouwen verzameld. Zij waren de eersten in Europa die hem hoorden prediken. Onder hen was Lydia, een nobele vrouw uit Thyateira in Klein-Azië. Zij was de eerste die gedoopt werd en hielp opmerkelijk mee om het woord van God te verspreiden.

In Filippi werden Paulus en Silas beschuldigd van het uitlokken van rellen in de stad en zij werden vreemd aangekeken door de Romeinen. De twee mannen kregen stokslagen en werden gevangen gezet, maar een enorme aardbeving zorgde voor paniek in de stad. De deuren van de gevangenis gingen open en de bewaker probeerde zelfmoord te plegen. De twee apostelen voorkomen dat hij zichzelf iets aandoet. De bewaker gelooft daarna in God, hij en zijn familie worden gedoopt en de twee Apostelen krijgen onderdak in zijn huis.

De twee apostelen komen langs het huis van Lydia, die hen onderdak bood, en vertrekken naar Thessaloniki. Apostel Paulus zal nauwe banden onderhouden met de mensen uit Filippi en hen meerdere keren financieel ondersteunen, zelfs toen hij gevangen zat in Rome. Zeven jaar na zijn eerste bezoek zal hij terugkeren naar Filippi en de plaats nog drie keer bezoeken (in april 57, in de lente van 63 en in de winter van 64).

Diner & overnachting in Stavros.



Dag 4 Stavros- Amphipolis – Ouranoupolis - Athos Cruise

We vervolgen de route naar Stavros. Onderweg stoppen we bij de prachtige plek Amphipolis met het gelijknamige museum.

De plek is uitgestrekt en het uitzicht over de rivier de Strymonas is prachtig. Er zijn fraaie paden aangelegd om een goed beeld te krijgen van de oude stad.

We rijden van Stavros naar Ouranoupolis. We gaan vandaag even van de route van de Apostel af en maken een uitstap naar Mount Athos. Na de lunch in Ouranoupolis of Ierissos, gaan we 's middags op de one day cruise naar Mount Athos. Na de cruise rijden we terug naar Stavros.

Diner & overnachting in Stavros.

Amphipolis was in de tijd van Paulus een belangrijke stad aan de Via Egnatia. De stad werd in 437 v. Chr. gesticht door Atheense kolonisten en werd gebouwd op een plateau op korte afstand landinwaarts van de Egeïsche Zee, met uitzicht op de vallei van de rivier de Strymon. De stad werd in 357 voor Christus veroverd door Filips II van Macedonië en werd vervolgens een belangrijk centrum in het Macedonische koninkrijk. Na de Romeinse verovering van Macedonië in 168 v. Chr. werd Amphipolis de hoofdstad van de eerste meris (administratief district) van Macedonië.

De Akropolis van het Romeinse Amphipolis - op de heuvel boven de moderne weg - kan nog steeds worden bezocht, samen met de ruïnes van een gymnasium en Romeinse baden, en een aantal vroeg-Byzantijnse kerken. Deze werden gebouwd kort nadat de hoofdstad van het Romeinse Rijk in de 4e eeuw na Christus door de eerste christelijke keizer Constantijn was overgebracht naar het nabijgelegen Constantinopel.

Een reeks artefacten uit het Romeinse Amphipolis - waaronder een vroegchristelijke grafsteen met een kruis en het woord 'Emmanuel' - is te zien in het moderne Archeologisch Museum aan het einde van het dorp, naast de plek waar de Romeinse stad lag.

Het prachtige uit steen gehouwen standbeeld dat bekend staat als de Leeuw van Amphipolis zou langs de oude Via Egnatia aan de voet van het plateau hebben gestaan toen Paulus het bezocht, net als vandaag de dag (Handelingen 17:1)



Dag 5 Rustdag in het hotel

Mogelijkheden om kerkdienst(en) bij te wonen in lokale kerken. **Eventueel programma wordt verzorgt door Zang-reizen.**

Diner & overnachting in Stavros

Dag 6 Stavros- Thessaloniki

We laten Stavros achter ons en rijden naar Thessaloniki. Onderweg stoppen we bij Apollonia waar de apostel Paulus heeft gepredikt.

In Thessaloniki bezoeken we meerdere plekken, zoals de Romeinse agora (het marktplein) en het Odeion (theater). Natuurlijk ook de Boog van Galerius door lopen, gebouwd door de jonge keizer Galerius die zijn hof aan het einde van de 3e eeuw na Christus in Thessaloniki vestigde.

Vlakbij kunnen bezoekers van de kerk van Agios Dimitrios afdalen naar de crypte, gebouwd in ca. 313 n.Chr. op de plek waar Galerius - een beruchte christenvervolger - het bevel gaf om Dimitrios (een Romeinse soldaat die gelovig was geworden) ter dood te brengen.

Aan de noordkant van de stad, kunnen we het Vlatades klooster bezoeken.

Diner & overnachting in Thessaloniki

In Apollonia is weinig overgebleven uit de Romeinse tijd, hoewel een oude plaquette op een verlaten kerk beweert dat Paulus op deze plek preekte toen hij langs de oude Via Egnatia liep.

Toen ze Thessaloniki bereikten was het herfst 49. Apostelen Paulus en Silas vonden de stad heel anders dan wat ze tot dan toe hadden gezien. Het was een stad die sinds 168 v. Chr. vrij was van Romeinse bezetting. Er was ook een synagoge vlakbij de haven, zoals de Handelingen 17:2-9 ons vertellen. Apostel Paulus ging er drie zaterdagen heen. Hij besprak de uittreksels uit de Heilige Bijbel waarin stond dat Jezus was gekruisigd en uit de dood was opgestaan. Sommigen geloofden en werden leerlingen van Paulus en Silas. We weten niet precies met hoeveel mensen de eerste christenen waren, maar we weten wel zeker dat

er een kerk werd opgericht in Thessaloniki.

Al snel beginnen er door de activiteiten van Paulus problemen te ontstaan in Thessaloniki en worden er rellen uitgelokt, precies zoals dat in Filippi was gebeurd. Gedurende de nacht verlieten Paulus en Silas de stad.

Dit zijn de enige feiten die bekend zijn over zijn verblijf in Thessaloniki. Volgens de bestaande traditie kwam hij, toen hij haastig vertrok, achtervolgd door zijn landgenoten, uit een hoge plek op de muren (waarschijnlijk uit een deurtje) waar later het Vlatades-klooster werd gevestigd.

Ten oosten van de plek waar nu het Vlatades klooster staat, was vroeger een bron. Er wordt gezegd dat hij daar stopte om wat water te drinken. Elk jaar eerden mensen de apostel bij deze bron, die bekend staat als "het heilige water van apostel Paulus". Na de bevrijding van Thessaloniki werd op deze plek een kerk ter ere van hem gebouwd en werd het Heilige Water bekend. Tegenwoordig is een moderne imposante kerk het bewijs dat Apostel Paulus Thessaloniki bezocht, er predikte en de Grieken dichter bij het christendom bracht.



Dag 7 Dagexcursie Veroia

We maken een dagexcursie naar Veroia (Berea).

Het is ongeveer een uur rijden naar deze kleine stad. We rijden op de heenweg de route via Pella nemen, zoals de apostel reisde. Op de terugweg bezoeken we de archeologisch vindplaats Vergina.

Diner & overnachting in Thessaloniki

Tijdens de nacht vertrokken Paulus en Silas met de hulp van christenen naar Veria. Ze liepen een tijdje over de Egnatiaweg en veranderden hun route vlakbij Pella, dwars door een weelderig groen, vruchtbaar en prachtig gebied.

Veria was een drukke stad met veel inwoners en had een bloeiende synagoge. Zodra ze daar aankwamen, bezochten Paulus en Silas de synagoge. Er wordt ook gezegd dat de Joden in Veria beleefder waren dan die in Thessaloniki en dat ze met grote belangstelling hoorden hoe Paulus het Heilige Evangelie verkondigde. Onder de aanwezigen waren mensen uit de hogere klassen van Veria, Hebreeërs en bekeerlingen en een groot aantal vrouwen.

Maar al snel werd het nieuws over de activiteiten van Paulus in Thessaloniki verspreid. Hun vijanden uit Thessaloniki stuurden mensen naar Veria om onrust te zaaien. Onmiddellijk haalden zijn metgezellen de apostel weg uit Veria. Timoteüs en Silas bleven in Veria. Als tegenprestatie gaf Veria de Apostel van de Volkeren een nieuwe metgezel. Het was Sopatros, zoon van Pyrrhus, die hem na zijn terugkeer in Azië lange tijd vergezelde.

De plek in Veria waar Paulus zou hebben gestaan en gepreekt, het zogenaamde "Apostel Paulus Podium", is nu een imposant monument. Sinds 1995 is er een reeks religieuze, culturele en sportieve evenementen opgezet onder de naam "Pavlia" die elk jaar eindigen met een wetenschappelijke conferentie.

Dag 8 Thessaloniki- Amsterdam

Helaas, de laatste dag is aangebroken. Afhankelijk van de vluchttijd hebben we nog gelegenheid om te relaxen en te genieten van de faciliteiten van het hotel. Dan worden we opgehaald voor de transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Amsterdam. We kunnen terugkijken op een bijzondere reis.



Vluchtschema met Transavia (onder voorbehoud)

30 april 2025	HV 5807	Amsterdam - Thessaloniki	06:35 - 10:25
7 mei 2025	HV 5808	Thessaloniki - Amsterdam	11:15 - 13:20

Inbegrepen

- retourvlucht Amsterdam- Thessaloniki- Amsterdam per Transavia inclusief 20 kg ruimbagage, belastingen en heffingen
- Vervoer per comfortabele bus met airconditioning (afmeting bus afhankelijk van groepsgrootte)
- Alle overnachtingen in comfortabele hotels
- Verzorging op basis van logies en ontbijt
- Transfer Thessaloniki-Thessaloniki luchthaven
- Gediplomeerde archeologische gidsen in Philippi, Amphipoli, Thessaloniki en Veroia/Vergina
- Mount Athos cruise
- Nederlandssprekende lokale gids tijdens de gehele reis

Niet inbegrepen

- Lokale accommodatie tax, ter plekke te voldoen
- Fooienpot bijdrage ca. € 50,- p.p. (deelname niet verplicht, ter plaatse te betalen)
- Fooien voor de reisleader en housekeeping
- Niet genoemde maaltijden en persoonlijke uitgaven
- Entreegelden. Ouderen 65+ uit de EU krijgen 50% korting op deze fees:

Entree Philippi: € 10
Entree Philippi Museum: € 10
Entree Amphipoli: € 10
Entree Agora: € 10
Entree Ag. Dimitrios & Vlatados: free of charge
Entree Pella: € 10
Entree Vergina: €20

bovengenoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen

- Bepaalde activiteiten in het programma (aangeduid met **) zullen worden verzorgd door Zangreizen. Fox is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering hiervan. Eventuele kosten hiervoor zijn ook voor rekening van Zangreizen.

Bijkomende kosten bij (per) boeking

- Calamiteitenfonds: € 2,50 per (max.) 9 personen
- Reserveringskosten: € 35,- per boeking
- SGR-bijdrage € 5,- per persoon

Hotels (of gelijkwaardig)

- Kavala
 - Stavros
 - Thessaloniki
- Hotel Esperia
Hotel Alexander Inn
Hotel Astoria

Aanvullende kosten

Voor al onze reizen stellen wij een goede, passende reisverzekering als noodzakelijke voorwaarde. Door het reizen wereldwijd kun je geconfronteerd worden met een bijzondere omstandigheid maar ook in geval van persoonlijk omstandigheden is het fijn te weten dat je goed verzekerd bent. Zorg ervoor dat je een goede reis-én annuleringsverzekering hebt. Zodat je dekking hebt voor geneeskundige kosten als aanvulling op je zorgverzekering, bagage, pechhulp en vervangend vervoer en risicovolle sporten.